

## "Welkom to Miami, Irma zorgde voor een stormachtig onthaal"

Een warm en stormachtig onthaal in Miami, betere woorden kan ik op het moment niet vinden. Het moment van rust was eigenlijk net aangebroken toen er hard op de deur werd geklopt. Geheel niet wetende wat ons te wachten stond, werden de dagen plots gevuld met het volgen van hurricane Irma en het inslaan van water. De eerste signalen waren vrij nuchter, want elk jaar rond deze periode heeft South Florida te maken met het hurricane season, maar dit keer was het anders. Links en rechts begonnen mensen zich zorgen te maken en het water was al snel verdwenen in supermarkten. Gevolgd door vele belletjes van onze nieuwe vrienden, werd het duidelijk: we moeten onze nieuwe stad Miami en ons huis verlaten. Na 5 maanden uit koffers geleefd te hebben op verschillende locaties, moesten we weer diezelfde koffers inpakken. Better safe than sorry, werd ons nieuwe motto.

Nu een aantal dagen na de storm en twee dagen zonder stroom, pakken we in Orlando rustig de draad weer op en volgen we Miami op de voet. Het doet ons verdriet wat voor schade Irma allemaal op haar pad heeft achtergelaten. Dit is met geen woorden te beschrijven.

We hebben in Orlando ontzettend veel geluk gehad aangezien het hoogtepunt van Irma tijdens de nacht was en de kindjes bij ons op de kamer sliepen. Om de kindjes voor te bereiden op de grote storm mochten ze allemaal een cadeau'tje uitzoeken en hebben we filmavond gehouden met popcorn. Voor hun was het een groot feest en toen de storm weg was keken ze hun ogen uit, elke boom op de grond was een nieuw klimrek. De onwetendheid van een kind kan veel relativeren en elke glimlach maakt mij blij ondanks het grote verdriet wat ik voel als ik de beelden op tv zie.

We tellen onze zegeningen dat alle mensen die we kennen in Miami goed uit de storm zijn gekomen. Ook hebben wij beelden ontvangen van lieve vrienden die ons hebben kunnen melden dat ons huisje er nog staat. Als de stroom weer terug is in Miami en ons huis, zullen we met ons gezin rustig weer terugkeren. We zullen er alles aan doen om deze prachtige stad weer te laten stralen, waar we met z'n allen zo trots op zijn en ons thuis mogen noemen. De tijd van rust zal ons zeker vinden, we hebben tenslotte elkaar.